

Van de bestuurstafel



Parochiebestuur zet stip op de horizon

Zoals al eerder in Spirit edities beschreven, hebben wij als parochie met verschillende uitdagingen te maken rondom een krimpende parochie. We hebben te maken met de afname van het aantal parochianen, minder beschikbare pastores en vrijwilligers, en als gevolg daarvan ook een afname van inkomsten. Om een goede visie op de toekomst te ontwikkelen, hebben wij u als parochiaan in mei 2019 met een uitgebreide enquête om uw mening gevraagd. Mede op basis van deze input heeft het bestuur een visie voor de toekomst geformuleerd. Op 3 november 2021 heeft het parochiebestuur de leden van alle locatieraden geïnformeerd over deze plannen en samen verder gepraat over hoe deze vorm te geven. In dit bericht willen we u informeren over deze plannen.

Als parochiebestuur is het onze verantwoordelijkheid dat de huidige kerkgemeenschap vitaal blijft. Tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat de pastorale zorg aan onze parochianen met de daarbij behorende voorzieningen, die ons dierbaar zijn, op een verantwoorde wijze kunnen worden doorgegeven aan volgende generaties. Deze opdracht houdt dus twee elementen in: (a) zorg voor de geloofsgemeenschappen van nu én (b) zorg voor parochianen van de toekomst.

Die zorg strekt zich ook uit tot een gezonde financiële situatie. Gezien de demografische ontwikkelingen in onze gemeenschap (vergrijzing en de terugloop van het aantal rooms-katholieken) en de daarmee gepaard gaande afname van inkomsten, behoort het tot onze verantwoordelijkheid om kritisch na te gaan welke faciliteiten we in de toekomst nodig hebben om kerkgemeenschap te kunnen zijn en blijven. In alle locaties worden langzaam maar zeker (en steeds meer toenemend) de kosten structureel hoger dan de opbrengsten.

Er komt daarmee steeds meer urgentie om de vijf lokale geloofsgemeenschappen, zoals die in feite nu nog steeds bestaan, langzaam maar zeker samen te gaan voegen naar één vitale geloofsgemeenschap.

Dalende inkomsten en stijgende kosten

De corona-tijd heeft onze financiële situatie nog sneller verslechterd. Voor elke €100 die nu binnenkomt, staat €140 aan de kostenkant en deze situatie zal naar verwachting ieder jaar slechter worden. Daarbij is er van deze €100 aan inkomsten €60 nodig voor het onderhoud van alle gebouwen, veruit de grootste kostenpost.

Onze spaarpotten worden momenteel aangesproken en sparen voor toekomstig groot onderhoud is al helemaal niet meer mogelijk. De urgentie voor verandering is erg groot! De centrale vraag is: Hoe kunnen we de enorme last van het onderhoud aan onze gebouwen fors terugdringen, én lokaal aanwezig blijven?

>>

Reductie in exploitatiekosten van gebouwen noodzakelijk

>> Eén centrale grote kerk.

Het is onvermijdelijk dat de exploitatiekosten van de gebouwen sterk gereduceerd moeten worden, wat zich noodzakelijkerwijs vertaalt in de situatie dat wij enkele kerkgebouwen in de huidige vorm niet meer kunnen handhaven. Al het hiervoor genoemde in de overwegingen meegenomen, is het uitgangspunt geformuleerd dat onze parochie op korte termijn (2-3 jaar) nog maar behoefte heeft aan slechts één grote kerk om gezamenlijk te kunnen vieren.

Daarbij leven we in de feitelijke omstandigheid dat de brand in de St. Urbanuskerk in Bovenkerk, hoe rampzalig ook, het mogelijk maakt dat nu in feite een nieuwe monumentale kerk gebouwd wordt, die voldoet en uitgerust is aan de nieuwe eisen van deze tijd rondom energie en warmtebehoud. Dit door de uitkering van verzekeringsgelden, subsidies en vrijwilligersbijdragen door een zeer actieve stichting. Daarbij moet dit feit worden afgewogen tegen het toekomstig groot onderhoud van €800.000 in de St. Urbanuskerk in Ouderkerk en €1.000.000 voor de Augustinuskerk. Deze kosten zijn gewoon niet meer in een redelijke termijn op te brengen. Daaruit volgt de logische conclusie, dat de St. Urbanuskerk ons grote kerkgebouw voor de gehele RK parochie Amstelland wordt.

Stip op de horizon: 2025

In de bijeenkomst van 3 november jl. in de Titus Brandsmakerk legden bestuursleden aan de aanwezigen uit hoe belangrijk het is om in alle openheid deze pijnpunten te verwoorden en de weg aan te geven naar het gezamenlijke doel. Het bestuur verwoordt deze doelstelling met 'het plaatsen van een stip op de horizon'. Met deze stip moet het voor iedereen duidelijk zijn waar het parochiebestuur naartoe wil groeien, namelijk:

Een inspirerende en levendige geloofsgemeenschap in Amstelland, waarbij de pastorale zorg nabij is en waarbij sprake is van een gezonde financiële huishouding.

Wat betreft huisvesting werken we toe naar één groot, traditioneel kerkgebouw, waarin de parochiegemeenschap - als geheel - samen kan komen, samen kan vieren en samen kan gedenken. Dit kerkgebouw wordt hét herkenningspunt van parochie RK Amstelland, waar de gehele geloofsgemeenschap zich thuis voelt. Het moet een vertrouwde plek zijn, waar jong en oud graag komt om te vieren en elkaar te ontmoeten. >>

>> Daarnaast willen we een beperkt aantal (vooralsnog twee of drie) kleinere (financieel verantwoorde) (kerk-)gebouwen ter ondersteuning van het pastoraat van nabijheid voor de geloofsgemeenschap. Vieren en ontmoeten in groter verband zal in het grote kerkgebouw plaatsvinden. Vieren en ontmoeten in kleinschalig verband kan lokaal worden gefaciliteerd, waar we voor met name oudere parochianen het pastoraat van nabijheid kunnen ondersteunen.

Gemeenschapsvorming

De gemeenschapsvorming vinden wij erg belangrijk en de weg naar deze 'stip op de horizon' moeten we niet onderschatten. Parochianen hebben vaak een sterke en vertrouwde band met de lokale geloofsgemeenschap. Parochianen maken vaak dierbare momenten mee in de hun vertrouwde omgeving. Elke geloofsgemeenschap heeft zijn vertrouwde gebruiken en omgangsvormen.

Eén van de eerste acties is dat een afvaardiging van het bestuur zal aansluiten bij de verschillende locatieraden om de toekomstvisie lokaal te bespreken en om vervolgens met elkaar te verkennen wat de gezamenlijke stip zou kunnen betekenen voor de betreffende locatie.

Wij hebben met de leden van de locatieraden besproken dat de komende drie jaar (2022-2025) zullen worden gebruikt om parochianen toe te laten groeien naar de nieuwe geloofsgemeenschap RK Amstelland.

Het groeien naar één parochie is essentieel voor de toekomstige vitaliteit van onze Parochie RK Amstelland

Dit door te investeren in nieuwe vormen van samenkomen, door specifieke vieringen voor met name volgende generaties parochiebreed te gaan organiseren, zoals doopvoorbereiding, eerste Heilige Communie en het Heilig Vormsel. Dat geldt ook voor de vrijwilligers, die zich inzetten voor vormings- en toerustingsactiviteiten die verbonden zijn aan vernieuwende vormen van vieringen. Door parochianen, koren en (toekomstige) vrijwilligers nauwer met elkaar in contact te brengen, verwachten wij een basis te kunnen leggen voor deze bredere gemeenschapsvorming. Parochianen zullen zich steeds meer in verschillende locaties ook echt thuis kunnen voelen, binnen de ruimte die de RK Wereldkerk ons biedt. Deze ontwikkeling van het groeien naar één parochie is essentieel voor de toekomstige vitaliteit van onze Parochie RK Amstelland.

Belangrijk is te beseffen dat alle mensen letterlijk in beweging moeten komen. Het oude vertrouwde zal - langzaam maar zeker - losgelaten moeten worden om het nieuwe te kunnen omarmen. Dit proces zal zich gaan afspelen in de volle breedte van alle activiteiten, die ontplooid worden binnen onze parochie. >>



>> **Samen op weg**

Nu de stip is gezet, weten we waar we naartoe willen. Maar hoe we daar komen, ligt nog grotendeels open. Dat willen we samen met alle locatieraden en in open communicatie met onze parochianen doen. Hoe gaan we zorgen voor het terugbrengen van deze zware last van de gebouwen, die nu op onze begroting drukt.

En hoe zorgen we ervoor dat we lokaal actief, bereikbaar en beschikbaar kunnen blijven? Nu de stip er is, kunnen we onze afwegingen daaraan afmeten.

Deze weg gaan we op, samen met de parochianen, waarbij besluiten worden afgewogen tegen het geschetste toekomstbeeld. Deze weg zal absoluut geen mooie rechte asfaltweg zijn, maar kronkelig en hobbelig. Er zijn moeilijke besluiten te nemen. Dat willen we met elkaar gaan doen. Er zal nog veel werk moeten worden verzet om bij onze stip uit te komen.

We zullen elkaar moeten opzoeken, fysiek of digitaal, en intensief met elkaar gaan samenwerken.

We streven ernaar dat parochianen zich meer thuis gaan voelen op verschillende locaties. In dit opzicht is er al veel tot stand gekomen: Het samengaan van de geloofsgemeenschappen van de Annakerk en de Titus Brandsmakerk en het samengaan van de geloofsgemeenschappen van de Heilige Geestkerk en de St. Urbanuskerk Bovenkerk.

Spirit is al meer dan zes jaar het parochieblad voor alle parochianen. Verder zijn er al verschillende werkgroepen parochiebreed actief; de MOWA, de PCI, het vormselproject, de financiële adviescommissie (FAC) en de olievlékbeving binnen de parochie. Tijdens de presentatie werden bijvoorbeeld de wensen genoemd om een algemene website te maken en om uitwisseling van koren te stimuleren. En zo gaan we samen op zoek naar nog veel meer van dit soort ideeën, die de (grensoverschrijdende) samenwerking zullen bevorderen.

Samen stap voor stap op weg naar een beloftevolle toekomst

Kortom, we zijn al gezamenlijk op weg en we gaan deze reis verder voorzetten. Stap voor stap op weg naar een beloftevolle toekomst voor de huidige én toekomstige generaties binnen onze parochie RK Amstelland. Wij geloven dat God ons allen op deze weg begeleidt.

Wij wensen u een inspirerende Kerstperiode en een gezond en gezegend 2022!

Namens het Parochiebestuur,
Ad Verkleij, Hans ten Rouwelaar, Edwin Saan,
Yvette Stronkhorst en Gertjan Zijp